







PRESENS

Av IVAN OLJELUND

Ytterligare, en afon då vi råkade pipa; Jag hatar brådskan, som griper efter själen; när jag känner infektionen...

hoppet, för att vi skulle få äga den dag som är inne. Nu blir den dagen ej blott sin egen pigga utan även de kommande.

Men jag ålskar att se ett arbetat på rasket under; man skall i ett ögonblick kunna veta vad som är att göra. Kroppen skall ha fart och villighet i sig.

Men den goda gåvan hoppet är en svalande dag, som faller om kvällen efter slutad dagverke och ligger friskt på ländan.

Utän hoppet kan ingen leva, därför låta gudarna hoppet stanna kvar i Pandoras olycksfyllda ask.

Men det existerar en stor och hemlighetsfull svärighet att upptäcka begärligheten hos sin egen, omedvetet i ögonen som så går den bort.

ligionskänsla. Den kristendomen som skångas inom skyttegarvar och taggräddstängsel kan aldrig bli den växande mänsklighetens ljus.

Men det är ett stort och svårt arbete att göra. Det är ett stort och svårt arbete att göra. Det är ett stort och svårt arbete att göra.

Dessa citat må vara nog för att visa vilken rikedom, som rymmes inom boken om »Ett».

och skandat det och kallat det en kvaka groddamm. Man hade knutit händerna och hatat det och längtat att få skaka det av sig och brast i jubelskrån när det antligen kunde skövläst.

Ivan Oljelund: Ett. Bonniers 6,50.

RYGGSKOTT. Den bästa och snabbaste hjälpen vid alla slags akuta smärtor är NEVROSINE. (Antipiretisk och analgetisk). Priset från apotekstäljarna.

Scouten — samhället

Ofra händer det väl att vi möter en bildad flicka i stor filthatt och scouternas skärp och övriga märken. Ni rycker medlidssamt på axlarna och tänker, jäså en så'n där, som är ute och viftar med flaggor och flängar i backarna, också ett sätt att förstöra tid. Det är ungefär det enda. Ni vet om scoutörelsen.

ning, sömnad, barnavård och hygien behöva ingen förklaring att förstå vikten av. Att känna till sin hemkratt är alltid nyttigt, liksom att rätt kunna fylla i post- och andra blanketter.

Vad är då scoutörelsen och var vill den? Scoutörelsen är en världsörelse som tyvärr, eller kanske lyckligtvis är alltför litet känd av den stora allmänheten. En ungdomsörelse, vars fysiska, moraliska och pedagogiska betydelse inte tillnärmelsevis är beaktad i föräldrarna och uppfostrarens.

Scoutörelsen är ett sätt att förstå sig på sin egen nation och på andra nationer. Det är ett sätt att förstå sig på sin egen nation och på andra nationer. Det är ett sätt att förstå sig på sin egen nation och på andra nationer.

Scoutörelsen är större än vi ana, den räknar redan flera miljoner aktiva, den växer med la- vinartad fart. Det gäller att icke stå främmande eller, på grund av okunnighet om dess mål och arbetssätt, kanske t. o. m. avvisande till något, som utan tvivel är ett sunt och oärligt. Jag går så långt, att jag vågar påstå, att skall frestankens en gång kunna helt slås igenom, blir det genom scouterna, där ju alla nationer och alla klasser utan politiska och ekonomiska gränser stå hand i hand, alla med samma höga mål och vackra föresatser.

Svart på Vitt

(Forts. fr. sid. 2.)

Det är synd om försvarsministern. Det har det länge varit. I remissdebatten förklarade han, att vapen är den enda tryggheten nu som sen hedenhö. I Göteborg inför försvarskvinnorna talade han om, att som det varit sen hedenhö — alltså före Angarius — så skall det förbli.

Härmed vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de som hjälper till att göra detta arbete till en lyckad och fruktbar verksamhet.

Härmed vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de som hjälper till att göra detta arbete till en lyckad och fruktbar verksamhet.

Härmed vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de som hjälper till att göra detta arbete till en lyckad och fruktbar verksamhet.

Härmed vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de som hjälper till att göra detta arbete till en lyckad och fruktbar verksamhet.

Härmed vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de som hjälper till att göra detta arbete till en lyckad och fruktbar verksamhet.

Härmed vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla de som hjälper till att göra detta arbete till en lyckad och fruktbar verksamhet.

Scoutörelsen är större än vi ana, den räknar redan flera miljoner aktiva, den växer med la- vinartad fart. Det gäller att icke stå främmande eller, på grund av okunnighet om dess mål och arbetssätt, kanske t. o. m. avvisande till något, som utan tvivel är ett sunt och oärligt. Jag går så långt, att jag vågar påstå, att skall frestankens en gång kunna helt slås igenom, blir det genom scouterna, där ju alla nationer och alla klasser utan politiska och ekonomiska gränser stå hand i hand, alla med samma höga mål och vackra föresatser.

Ragnv Torslöv-Lundgren.

Quo Vadis

Motto: Individens problem — världens problem.

Senaste nummer innehåller bl. a.: Instinkt — intuition. Av Gustaf Fjesträd.

Tagore om Europa — Indien. Orsaken till all sorg. Han som blev sitt eget barn. »Lidelseernas slava».

Mänskligheten i fågelperspektiv. Lösnummerpris 65 öre. Prenumerera för 1930 genom Expeditionen, Villagatan 17, Stöhm. Pr. Kr. 6:50.

CLARTÉ

Tidskrift för socialistisk kultur. Redaktion: förf. Bertil Almqvist, fil. kand. Leif Björk, fil. stud. Mauritz Konow, förf. Karin Boye, amanuens AM Johansson. Utkommer med 12 nummer per år. — Prenumerationsavgift för helt år 2 kr, för halvår 1:50. Lösnummer 25 öre. Adr.: Clarté, Box 443, Stockholm. Postgirokonton 2873.