



En rundfråga.

Varför vill Ni stödja det fredsarbete som syftar till att avskaffa krigssystemet?

Frontsoldaten:

Därför att jag upplevt kriget sådant det är — omänskligt grymt, rått och förråande.

Civilbefolkningen:

Därför att vi vet, vilka umbäranden civilbefolkningen alltid fått utstå i krig och i ett nytt krig blir vi även utsatta för direkta anfall från luften, mot vilka vi har mindre skydd att räkna med än militären.

Skattebetalaren:

Därför att rustningar och krig, som förr eller senare följer av dessa, betyder ständigt höjda skatter.

Arbetaren:

Därför att krig alltid drabbar de fattigare befolkningsskikten värst, både så länge de varar och med de kriser, som följer efter.

Affärsmannen:

Därför att jag behöver goda och stabila konjunkturer, som endast är möjliga i fredstid. Krig är alltid en dålig affär både för segraren och den besegrade.

Läkaren:

Därför att min livsuppgift är att rädda liv, och den står i oförsonlig motsats till krigets meningslösa dödande.

Prästen:

Därför att jag har att förkunna Guds kärlek i världen, och varje slags krig är ett hån och en hädelse mot den förkunnelsen och ett brott mot kärleken.

Läraren:

Därför att jag skall fostra ungdomen till att bli bra människor och dugliga samhällsmedlemmar, men en sådan fostran göres meningslös och motsägande av kriget.

Politikern:

Därför att jag, som har direkt ansvar för mitt lands politik och dess följder för folket, måste stödja varje strävan, som syftar till att möjliggöra en framtida politik utan krig.

Militären:

Därför att jag måste erkänna, att mitt yrke är så underligt beskaffat, att jag måste önska, att det aldrig blir nödvändigt, att jag utövar det, och jag måste därför stödja alla strävanden för att göra det onödigt.

Aldringen:

Därför att det är min högsta önskan att inte endast ha upplevt världskriget med dess brutala förödelse av människoliv och kulturvärden och dess följande folkkriser, som vi alltjämt brottas med, utan också få vara med om — innan jag dör — att bana väg för en fred, som är bättre grundad, än den vi trodde på, som var unga före världskriget.

Ungdomen:

Därför att vi vet, vad det vill säga att få en krigshärjad värld i arv, nersmittad av hat och fruktan.

Männen:

Därför att det nu är meningslöst att tala om att vi går i krig för att skydda hem, kvinnor och barn; i ett nytt krig blir just de ofta mer utsatta än vi, som är i aktiv krigstjänst, och därför att samtidens gigantiska uppgift, som kallar på manlighetens bästa egenskaper, är att avskaffa kriget och befästa freden.

Kvinnorna:

Därför att vi fött, fostrat och älskat de människor, som kriget meningslöst och grymt lem-lästar och dödar, och därför att det är i strid mot våra djupaste instinkter och vår medvetna strävan på alla livsområden att godta krigs-systemet.

Fosterlandsvännen:

Därför att krig är en av de värsta olyckor, som kan drabba mitt folk, men även därför att bättre kan vi inte förvalta fädernas arv av ett fritt och högtstående land än att göra det till en kraft att räkna med i samtidens fredsarbete.

(Bearbetning efter "Headway")

Av SIGNE NILSSON.